



Van de
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
Van de Costa del Sol
Februari / maart 2021 Nr. 235



Al eeuwenlang herdenkt de kerk in deze dagen de gang van onze Heer Jezus Christus van lijden en dood naar opstanding en nieuw leven. Het gaat om de laatste weken van zijn leven op aarde. Hij kwam om te lijden, en in alle momenten van het leven hetzelfde te ondergaan als de mensen. Jezus leed zijn leven lang, maar het diepste punt in zijn leven heeft Hij ervaren in die laatste zeven weken van zijn leven. Bij herhaling verzekerde Jezus zijn leerlingen dat Hij eerst *moest* lijden om tot die stralende verhoging in zijn opstanding mogelijk te kunnen maken. Het is goed om daar veertig dagen per jaar bij stil te staan. Want het kruis van Jezus staat in het midden van de geschiedenis. Een filosoof zei eens: niet de wereld draagt een kruis, maar het kruis draagt de wereld. Het is daarom goed deze weken ons mee te laten drijven door op de golven van het kerkelijk jaar. We worden opgeroepen in deze verwarrende tijden meer dan ooit over het lijden en sterven van Jezus na te denken. Hoe onaantrekkelijk en onnatuurlijk dat ook op ons overkomt.

Het verschijnsel van de 'stille tijd' is door de evangelische beweging op de agenda van de kerk gezet als moment om in afzondering, voor jezelf, diep na te denken over dingen die belangrijk zijn in je relatie met God. In de *veertig dagentijd*, de dagen voor Goede Vrijdag, houden veel mensen soms een strak schema aan om na te denken over het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Met een Bijbel-leesrooster, met overdenkingen en meditaties. Het kan een welbewuste keuze zijn om je meer af te zonderen van de drukte van het normale leven en de mensen om je heen.

Een 'stille tijd' kan ook een opgelegde keuze zijn: zoals Mozes die veertig dagen lang zijn 'stille tijd' heeft gehad op de berg Horeb in het gebergte van Sinaï, toen God hem daar ontboden had om zijn wet in ontvangst te nemen. De profeet Elia heeft de stilte ervaren toen hij, moe van zijn loodzware werk als profeet, naar de berg Horeb trok. Ver weg van alle drukte, en vooral om de doodsdreigingen van de briesende koningin Izebel te ontlopen. Hij wilde niets anders om zich heen hebben dan de stilte. Jezus heeft welbewust de stilte van de woestijn opgezocht. Of beter gezegd: Hij werd er door de Geest heen geleid, Lucas 4:1, om verzocht te worden. Veertig dagen lang at Hij niets. Hij mocht en wilde tijdens die stille tijd ook niemand ontmoeten. Jezus moest in stilte leren hoe Hij zijn werk op aarde zou volbrengen. Pas toen hij na die tijd grote honger kreeg, kreeg de duivel de gelegenheid Hem te verzoeken.

Zo langzamerhand beschouwen wij onze 'stille tijd' om rustig te kunnen groeien in het geloof. Stille tijd staat synoniem voor je afsluiten van alle drukte, en ruimte zoeken om je te concentreren op geestelijke dingen. Op God en zijn beloften.

In de 'stille tijd' van Jezus wilde de Geest Hem zeggen hoe Hij de wil van God zou moeten volbrengen. De stilte van de woestijn is echter een vreselijke omgeving. Een mensonvriendelijker omgeving dan wij ooit voor onze stille tijd zouden bedenken. Johannes de Doper leefde in die wereldvreemde omgeving die door mensen gemeden werd. En de mensen dachten dat hij een zonderlinge kluizenaar was, die er een heel alternatieve levensstijl op nahield. Johannes had een ruwe mantel van kamelenhaar aan met een leren gordel om z'n middel, en zich voedde met sprinkhanen en wilde honing, Matteüs 3:4. Toen de mensen naar *de Doper* toe kwamen, vroegen ze aan Johannes wat ze moesten doen. Johannes vroeg van de mensen dat ze zich moesten bekeren. En dat ze dat moesten laten zien in hun goede daden. Johannes vroeg niet aan Jezus na de verzoeking in de woestijn om een periode van stilte en vasten. Want Jezus had in de woestijn al geleerd *wat* Hij moest doen en *hoe* Hij het doen moest. Jezus was tijdens zijn stille tijd in de woestijn door de Geest zelf voorbereid op zijn werk. Veertig dagen lang heeft Hij nagedacht over de vraag aan zijn Vader: 'Hoe zal Ik Uw werk uitvoeren?' Toen aan het eind van die moeilijke tijd de verleider vroeg: '*Als U de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen...*', gaf Jezus antwoord met het Woord van God dat Hij kende: '*De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord uit de mond van God,*' Matteüs 4:3-4. Wat een geweldig groei in vertrouwen op God zijn Vader heeft Jezus meegemaakt. Hij had veertig dagen lang in de stilte gewoond, in overpeinzingen rond gelopen, gezeten op harde stenen, geslapen in grotten of onder een open, koude hemel. Elk moment geconcentreerd op het werk dat zijn Vader Hem opgedragen had. Aan het einde van de stilte van veertig dagen kreeg Hij ten slotte honger. Is dat de bedoeling van de ideale stille tijd? Het resultaat van de stille leerschool van de Geest? Een leerschool die nu juist het tegenovergestelde is van een modelschool? Jezus had toch in het geheel geen middelen, geen leermiddelen, geen hulpmiddelen en geen levensmiddelen om zich heen? Jezus, het vleesgeworden Woord, kreeg ten slotte honger. Kan het treffende gezegd worden dat de Zoon van God *mens* is geworden? Onze lichamelijke honger kan nauwelijks bezinning opleveren, en al helemaal geen geestelijke groei. Geestelijk groeien

kunnen wij slechts door de woorden en daden van Jezus te overdenken onder leiding van de Geest. Eerst leidde de Geest Jezus tot volmaakte groei in het werk en de opdracht van zijn Vader. Toen Hij verzwakt was, nam de duivel de leiding over en moest Jezus er diep onderdoor gaan, omdat zijn vertrouwen op Vader getest moest worden.

Wij kunnen bijvoorbeeld tijdens onze stille tijd in een paar keer een Bijbelboek doornemen of juist één of een paar Bijbelverzen overdenken. Wij kunnen niet veertig dagen vasten en afzien zoals Jezus deed. Wij hebben juist altijd middelen nodig. Wie denkt dat hij juist door vasten, door afzien van alles denkt sterker te worden in zijn geloof, wordt kwetsbaar en hoogmoedig. Jezus bezwoer zijn leerlingen later dat ze het vasten alleen maar moesten gebruiken om zich geheel te kunnen richten op gebed. Stille tijd moeten we niet nemen om onze eigen eenzame weg naar God te vinden. Jezus trad na de stilte zijn verzoeker tegemoet met de wet en de profeten: 'Er staat geschreven!' Daarom kan onze stille tijd niet anders zijn dan een tijd van gonzende gedachten over de woorden van God. Want als de kracht van God ons niet versterkt, kunnen wij nooit



volhouden dat wij alleen de HEER onze God zullen aanbidden en Hem alleen vereren. Onze stille tijd is geheel en al bepaald door het unieke werk van onze Heer Jezus die leed en streed in de bedreigende stilte, tot zijn dood en opstanding er op volgde.
Ds Dirk Griffioen

De week van gebed voor de eenheid van de Christenen - 18 – 25 januari

Door de corona is de Nederlands talige dienst niet doorgegaan.

Uit de kerkenraad

Beste allen,
Het zal eind januari, begin februari zijn als u dit leest. Op dit moment van schrijven valt niet te zeggen hoe het er dan voorstaat met het aantal besmettingen, de beperkende maatregelen en de voortgang van de vaccinaties.

Hoe het ook zij, we ontkomen er niet aan dat het coronavirus een bijzonder grote invloed heeft op ons dagelijks leven. Het is allemaal onwonderlijk en ongrijpbaar. Je kunt er geen vat op krijgen waardoor van tijd tot tijd ongerustheid en onzekerheid over hoe het verder zal gaan de overhand krijgt.

We hebben onze hoop gevestigd op de vaccinatie, maar het lijkt erop dat de voortgang daarvan langer gaat duren dan we hadden durven hopen. Al deze ontwikkelingen en de steeds uitgebreidere maatregelen waaronder de strengere eisen bij het reizen vanuit en naar Nederland, zorgen ervoor dat er nauwelijks overwinteraars of tijdelijk verblijvers naar de Costa del Sol komen. Op dit moment is dan ook niet zeker of de voor 4 februari geplande reis van Ds. Dirk Griffioen doorgang kan vinden. Dat zal afhankelijk zijn van de door de Junta de Andalucia af te kondigen nu nog onbekende maatregelen voor begin februari.

Momenteel zijn de meeste gemeentegrenzen gesloten en mogen niet worden overschreden. Dat maakt het houden van kerkdiensten zo goed als onmogelijk. We hopen als kerkenraad dat er half februari een versoepeling komt van de huidige mobiliteitsbeperkingen. Zodat het weer mogelijk wordt om diensten te houden. De kerkenraad is zich ervan bewust dat hervatting van de diensten maar voor een klein aantal bezoekers zal zijn. Immers zijn er maar een paar mensen afgereisd naar de Costa del Sol. 'Maar waar 2 of 3 bijeen zijn in Mijn Naam, daar zal Ik in hun midden zijn'. We blijven bidden en hopen dat er over niet al te lange tijd verbetering optreedt en het reizen naar Spanje weer op een normale manier kan plaatsvinden. Wij als kerkenraad hopen dat na nu bijna 1 jaar van afwezigheid wij elkaar toch op enig moment weer kunnen begroeten. Tot die tijd wensen we u sterkte in uw eigen situatie en hopen dat u gevrijwaard zult blijven van besmetting met het coronavirus.

Namens de kerkenraad,
Piet Visser

De dominees die zullen voorgaan tot juli 2021:

Op zondag 3 januari was de laatste dienst van Ds. D. Griffioen. De toename van de besmettingen in Spanje en de uitgebreide reisbeperkingen zorgen ervoor dat hervatting van de diensten op 7 februari erg onzeker is.

Raadpleeg onze website voor de meest actuele informatie.

www.nigcds.com

Onderstaand schema van predikanten is derhalve onder voorbehoud. Dat geldt ook voor de dienst op 28 maart waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren. Bij het doorgaan van deze dienst is de aanvang in Fuengirola om **09.15 uur**.

Van februari 2021 t/m 28 maart 2021 Ds. D. Griffioen
 Van 4 april 2021 t/m 4 juli 2021 Ds. J.L. Brevet

Bestemmingen collecten in februari en maart 2021

De eerste collecte is steeds voor de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor:

februari

maart

07	Diaconie	07	Diaconie
14	Spaanse kerk Málaga	14	predikantsvoorziening
21	predikantsvoorziening	21	Los Rubios
28	Lux Mundi	28	Lux Mundi (H.A.)

Collecten opbrengsten november - december 2020

Fuengirola			Torremolinos	
dd.		bezoekers		bezoekers
1/11	1 ^e € 65.40	11	€ 21.80	11
	2 ^e € 53.70		€ 17.70	
8/11	1 ^e € 55.00	12	€ 35.60	11
	2 ^e € 56.00		€ 14.90	

Door de pandemie daarna geen diensten tot 13 december.

13/12	1 ^e € 28.00	10	€ 77.60	15
	2 ^e € 26.00		€ 24.30	
20/12	1 ^e € 135.50	13	€ 59.30	15
	2 ^e € 133.50		€ 30.10	
25/12	1 ^e € 44.70	13	€ 60.93	19
	2 ^e € 75.00		€ 21.50	
27/12	1 ^e € 41.50	11	€ 11.72	10
	2 ^e € 42.50		€ 7.70	

In november / december was de eerste collecte voor de kerk
De tweede collecte:

November

December

1	Los Rubios	13	Los Rubios
8	Lux Mundi (H.A.)	20	predikantsvoorziening
		25	Cudeca (Kerst)
		27	Spaanse kerk Málaga
Van 15 november t/m 6 december waren er geen diensten			

Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij

In november: € 60.00

In december: € 760.00

*Wij zijn blij met uw giften
en hopen dat u ons een warm hart blijft toedragen.*

In memoriam

Op 1 januari is op 96 jarige leeftijd overleden:
Anna-Maria Smulders – Coolen . Op 3 januari is zij in onze dienst herdacht.
Wij bidden dat de Heer haar kinderen , kleinkinderen en
achterkleinkinderen zal troosten en bij hen zal zijn in Zijn liefde.

Attentie

Op 28 februari wordt de Día de Andalucía gevierd.
Op deze dag werd Andalucía in 1980 een autonome deelstaat.
Omdat dit op een zondag valt zal maandag een extra vrije dag zijn en
banken en winkels gesloten zijn.

U kunt onze nieuwsbrieven en ons blad per computer ontvangen.
U kunt dit aan de scribe laten weten door middel van een e-mail
Aan: ghildering@gmail.com

Ga ook eens naar onze website en geef dit door in Nederland
www.nigcds.com

Postadres : Camino Antiguo Paso del Ferrocarril 2
Edif. Horizontes 4A; Urb. Torreblanca
E-29640 Fuengirola, Málaga. 95 258 33 46

Pastorie : idem; mail: pastorie.nl@gmail.com

Website: <http://www.nigcnds.com>

Kerkdiensten: 9.30 in Fuengirola in de Boulevardkerk,
Skandinaviska Turistkyrkan Paseo Marítimo 77
11.30 in Torremolinos in het Holland Huis
Avenida Carlota Alessandri 12
t.o. hotel Royal Al-Andaluz.

Moderamen : Piet Visser (voorz.), Cortijo Romero
Casa 49 La Vinuela 29712 (Málaga)

pieter01visser@gmail.com

telefoon: 0034-722 595 710

Grada Hildering-Bötzel, scriba/penningm.

Edif. Neli, Atico; ghildering@gmail.com

Av.Nuestro Padre Jesús Cautivo 15. los Boliches
E-29640 Fuengirola. Tel 95 247 23 27

Financiën : - In Spanje : Banco Santander Central Hispano
IBAN ES84 0049 3609 9528 1406 1084 tnv Comunidad
Evangelica Holandesa de la Costa del Sol, Fuengirola.
Swift code Bic BSCHEM33

- In Nederland : NL 47 INGB 000 58 56 616 tnv. de
Nederlands Evangelische Gemeente van de Costa del Sol.
Fuengirola. (Spanje)

Onze Gemeente heeft een ANBI beschikking en de giften op één van
beide nummers zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting.

Registratie : nummer 3000 SE/A. NIF R2900055A

Redactie : Els Beimers, Benalmadena
Grada Hildering, Fuengirola

Contactpersoon Torremolinos : Erica Zijffers 95 238 06 69