



Van de
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
Van de Costa del Sol
december 2019/ januari 2020 Nr. 230
ds. J. van der Sterre (13 oktober 2019- 5 januari 2020)
ds. P.J. Moet (12 januari – 12 april 2020)



Even voorstellen



Al sinds de lente van 2019 kijken wij ernaar uit om in de eerste maanden van 2020 in uw midden te zijn, om precies te zijn van zondag 12 januari tot en met zondag 12 april. Oftewel vanaf de eerste zondag na Epifanie tot en met Pasen. Wat mij betreft is dat

de meest indrukwekkende periode van het kerkelijk jaar. Het begint met de doop van Jezus in de Jordaan. Dan volgt zijn eerste heel bijzondere optreden bij de bruiloft in Kana. Daarna volgt een aantal zondagen waarin woorden uit de Bergrede van Jezus centraal staan, waarna we in de veertigdagentijd toegroeien naar het belangrijkste feest van de kerk: Pasen.

Nu zijn u en wij nog vreemden voor elkaar, maar we gaan ervan uit dat we snel vertrouwd raken. Omdat we gaandeweg samen proberen te geloven, te hopen en lief te hebben. Door te vieren, te bidden, te zingen, te luisteren en te spreken. Door elkaar te ontmoeten op allerlei momenten, zowel individueel als in groepsverband.

We hopen u goed te mogen leren kennen. U hoopt natuurlijk hetzelfde van ons. We geven u nu alvast een indruk. We heten Seia en Paul Moet. Seia is geboren in De Wilp in het grensgebied van Groningen en Friesland en spreekt zodoende van huis uit Fries. En als hobby heeft ze een jaar of wat geleden via de Volksuniversiteit Spaans geleerd. Paul is geboren in Arnhem. Beiden zijn we als kind verhuisd naar Rotterdam waar we elkaar hebben leren kennen in het jeugdwerk van de kerk. Seia heeft aanvankelijk gewerkt bij de belastingdienst en een rijschool, daarna als teamleidster thuiszorg en na een periode als moeder van jonge kinderen heeft ze

achtereenvolgens gewerkt bij een dierenarts, de klantenservice van de telefoondienst en daarna een lange periode als receptioniste van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, om haar loopbaan te beëindigen als receptioniste in enkele woonzorgcentra in de Duinen en Bollenstreek. Tijdens ons verblijf in Spanje valt onze trouwdag (1 april) en dan hopen we 43 jaar getrouwd te zijn. Seia is in oktober 69 jaar geworden en Paul wordt dat op de eerste maandag in Spanje. Hij heeft gestudeerd in Kampen en was achtereenvolgens predikant op Schouwen-Duiveland (Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk), in Berkel en Rodenrijs, Woerden, Groningen en Lisse. We hebben samen drie lieve kinderen gekregen: Menno die met zijn Nadine woont in Assen, beiden zijn in de zorg werkzaam; Esther die met haar Frank en hun zoons Frank (12) en Mads (10) woont in Amersfoort, beiden zijn werkzaam in het informatica-onderwijs; Date (werkzaam als 'hightechtechnaut') die met zijn Femke (logopediste en stottertherapeut) en hun kinderen Ruben (7) en Sarah (3) woont in Tilburg. Zelf wonen wij vrij centraal t.o.v. de kinderen en kleinkinderen, namelijk in Velp (vlakbij Arnhem). Seia is hier actief in een buurthuis met maaltijden koken. Ook is ze secretaris van de plaatselijke diaconie en van de regionale afdeling van SchuldHulpMaatje. Paul heeft hier ook wat vrijwilligerswerk gedaan (o.a. als instructeur van een duofiets bij een zorgcentrum en als gastheer bij het Repair Café) en hij gaat geregeld voor in kerkdiensten in de omgeving en in vorige gemeenten. Het voorgaan in kerkdiensten en het verlenen van pastoraat heeft hij in zijn werkzame leven met veel vreugde gedaan en altijd weer ervaren als het hart van het predikantschap. Moge dat in uw midden opnieuw het geval zijn!

Tot ziens in januari!

Paul en Seia Moet

-0-0-0-0-0-0-0-

Een paar reflecties van Dick en Elsin Moes

Het is alweer z'n vier weken geleden dat Elsin en ik zijn teruggekeerd van ons verblijf van 3 weken in Fuengirola. Wij hebben



daar samen heel prettige herinneringen aan.

Nadat Olga en Jan ons ophaalden van het vliegveld in Malaga, werden wij heel warm ontvangen door Grada Hildering. Als een zeer bekwame scriba heeft zij mijn vragen beantwoord over de

eredienst. En als een vriendelijke gastvrouw heeft zij Elsin en mij ook keurig ingeleid in de gebruiksaanwijzingen van de pastorie. Onze ervaring met Grada en de gemeenteleden was dat jullie gewoon hele fijne, warme mensen zijn. Heel gemakkelijk in de omgang. Het was niet moeilijk om van jullie te houden; dat ging vanzelf. Maar het mooiste was ons gemeenschappelijk geloof in de Here Jezus Christus. Dat wij samen het voorrecht hadden en hebben om de ogen, oren, mond, handen, en voeten van onze Heiland te mogen zijn voor elkaar. En dat wij allen die onze wegen kruisen een mooi getuigenis mogen geven van de opstanding van de nieuwe schepping die wij in Christus zijn.

Het was een plezier om drie zondagen dit evangelie te mogen verkondigen in de Nederlandse taal. Ik heb met genoeg gezongen uit het Liedboek voor de Kerken, ook al waren niet alle melodieën even bekend. Ik heb ook met veel overgave mogen bidden voor de nood van de wereld. Uiteindelijk is de kerk er voor de wereld. Als een koninkrijk van priesters mogen we dan ook de noden van de wereld opdragen aan God die er het zijne mee zal doen.

Het was een voorrecht om mee te kunnen doen in de Oecumenische Kerkdienst. God heeft ons opgedragen om goed voor zijn schepping te zorgen. Om daar samen bij stil te staan en voor te bidden met broeders en zusters in de Orthodoxe Kerk, Anglicaanse Kerk, en Rooms Katholieke Kerk was geweldig. Het gebed aan de kust van de

Middellandse Zee voor degenen die verdronken zijn, heeft mij diep geraakt.

Nog even terug naar de pastorie, Elsina en ik vonden het geweldig dat wij ons eigen plekje hadden. En een heel mooi plekje. Wij vonden het een voorrecht om in deze pastorie te mogen wonen. Alles wat wij nodig hadden was er en zelfs nog meer. Bovendien, was een heel strategische locatie: op vijf minuten van het strand en een paar minuten van de bushalte om ons op te halen voor enkele dagreisjes.

Elsina en ik wensen jullie de zegen van de Here toe gedurende jullie verblijf in Fuengirola en omgeving. Geniet niet alleen van het weer en het strand, maar ook van het voorrecht dat jullie samen in de Nederlandse taal jullie erediensten kunnen hebben op twee verschillende plaatsen. En wees daar dankbaar voor!

Een hele vriendelijke groet vanuit Canada.

Dick en Elsina

-O-O-O-O-O-O-

Themagesprek in het Holland Huis



Langzaamaan begint de groep overwintersaars in Torremolinos weer te groeien. En dus ook weer tijd om de koffie-ochtenden nieuw leven in te blazen. Want gemeente-zijn betekent ook de contacten te onderhouden en waar mogelijk te vernieuwen. Nu blijkt er altijd weer behoefte aan verdieping en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Eind november, woensdag 27 november, hadden we de eerste bijeenkomst. We bespraken toen, met uitzicht op de eerste zondag van Advent, een interview met Joris Luyendijk. Hij schreef een boek onder de titel HOOP. Het boek bevat een honderdtal interviews van Luyendijk, waarin hij wetenschappers, ondernemers en kunstenaars vraagt naar wat hen hoop geeft.

De tweede bijeenkomst is op **woensdag 18 december**. Deze keer wil ik graag iets vertellen over het Weihnachtsatorium van J.S. Bach.

Maar in dit uur luisteren we vooral naar een aantal delen van dit prachtige muziekstuk. Bach schreef het voor de kersttijd, beginnend bij de geboorte en eindigend bij de aanbidding van de drie koningen/wijzen. Het zijn eigenlijk zes cantates, teveel om alles te laten horen, maar we kunnen wel een goede indruk krijgen van schitterende muziek! Voor wie het graag wil meemaken, we komen om 11.00 uur bijeen in de bibliotheek van het Holland Huis. De bijeenkomst duurt tot 12.00 uur.

ds. Jos van der Sterre.

Kerstcantate

'Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?' vroeg de abbé. Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat de beroemde musicus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te komen van het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. 'Blijft u met kerstmis hier?'

Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen.

'Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen vernemen.'

Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de abbé was nog zenuwachtiger dan anders, de organist en het koor deden hun uiterste best en iedereen was het erover eens dat de cantate dit jaar nog schoner klonk dan vorig jaar.

Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op de pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had ingeschonken.

'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.'

'En de cantate?'

'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw werk zonder twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen zitten niet goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.'

Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. 'Het is goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in?'

'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het het komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor langere tijd in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar kerstmis de directie van uw koor over te nemen?'

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de repetities aan, de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het weer kerstmis werd.

De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu stond de grote musicus daar.

Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de abbé wist niet wat.

'En?' vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een goed glas wijn neergestreken op de pastorie. 'En?'

'Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!'

Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en de abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar stond een engel. De abbé vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: 'Vrees niet, monsieur l'abbé, ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben niets gehoord.'

Ik heb dit verhaal ooit in de kerk verteld.

Een paar jaar later kwam er een vrouw naar me toe: 'Weet u nog dat u een keer een verhaal over een kerstcantate hebt verteld? Daar moet ik u nog altijd voor bedanken.'

'Dat vond u mooi?'

'Ja. Mensen die achter mij zaten vonden het maar niks, die hadden zeker een echte preek verwacht, maar voor mij was het evangelie. Ik weet nog waar ik zat en wat ik aanhad, die dag. God is aanwezig in de eenvoud, dat hoorde ik in dat verhaal. Ik zit in de verpleging en alles moet beter en mooier en sneller en professioneler. Maar of het een verbetering is? Als je het hart eruit haalt, haal je God eruit. Ik ben maar een gewoon mens, een eenvoudig mens, ik hoef me niets te verbeelden. Maar God werkt door gewone mensen. Ik lees dat verhaal ieder jaar als ik in mijn eentje kerstmis vier en ieder jaar ben ik er weer door ontroerd.'

Wie en waar u ook bent, hier aan de Costa of bij familie in Nederland, mede namens Betty wens ik u gezegende en fijne kerstdagen, ds. Jos van der Sterre.

-0-0-0-0-0-0-0-

Van de voorzitter.

Het jaar 2019 loopt ten einde. De afgelopen zondag was het de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. In sommige kringen ook wel eeuwigheidszondag genoemd. We hebben degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn herdacht in de dienst door voor ieder een kaars te ontsteken.

Het kerkelijk jaar is daarmee afgesloten en we beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar. De 1e Advent luidt het nieuwe kerkelijk jaar in. Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Zo gaan we verwachtingsvol op weg, de toekomst tegemoet.

Hoe die er uit gaat zien weten we niet, maar wat we wel weten is dat het aantal bezoekers van de kerkdiensten zowel in Torremolinos als in Fuengirola afneemt. Dat bleek op de laatst leden gehouden kerkenraadsvergadering van 12 november.

De afname is voornamelijk een gevolg van het niet meer naar de Costa del Sol komen vanwege (hoge) leeftijd of door overlijden.

De kerkenraad beraad zich wat dit gaat betekenen voor de diensten in de toekomst.

Want de daling heeft natuurlijk ook gevolgen voor de financiën van de kerkelijke gemeente.

Vreugdevol is het dat we van tijd tot tijd ook nieuwe bezoekers kunnen verwelkomen. Meestal zijn het vakantiegangers die 1 of 2 keer een dienst bijwonen. Soms hebben ze het gelezen op internet, of in de Costa dat er diensten zijn, soms ook van horen zeggen. Het is dus belangrijk dat de informatie komt bij degenen die graag op zondag een Nederlandstalige kerkdienst bezoeken tijdens hun verblijf aan de Costa del Sol.

Het zou fijn zijn als u straks thuis in uw eigen omgeving (familie, vrienden, bekenden) of in uw plaatselijke kerkelijke gemeente

bekend wil maken dat er diensten zijn in Torremolinos en Fuengirola.

We hebben wederom predikanten bereid gevonden om naar de Costa del Sol te komen. Elders in dit blad leest u wie er de komende tijd zullen voorgaan in de diensten.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende Advents en Kersttijd toe.

Piet Visser

-O-O-O-O-O-O-O-

In Memoriam:

Op 4 oktober is op 90 jarige leeftijd overleden: Jean Snel – Jagersma de uitvaartplechtigheid is gehouden op 10 oktober in Hilversum.

Op 13 oktober is zij in onze dienst herdacht.

Wij bidden dat de Heer haar kinderen en kleinkinderen zal troosten en bij hen zal zijn met Zijn Liefde.

Op 2 november is op 83 jarige leeftijd overleden Joke Mandemaker-Baks . De uitvaartplechtigheid is gehouden op 14 november in Ridderkerk. Op 3 november is zij in onze dienst herdacht. Wij bidden dat de Heer haar kinderen en kleinkinderen zal troosten en bij hen zal zijn met Zijn Liefde.

Op 6 november is op 89 jarige leeftijd overleden: Jaques Winnubst. De uitvaartplechtigheid is gehouden op 12 november in Breezand. Op 10 november is hij in onze dienst herdacht. Wij bidden dat de Heer zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen zal troosten en bij hen zal zijn met Zijn Liefde.

Collecten:

De eerste collecte is steeds voor de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor:

<i>in december</i>	<i>in januari</i>
01 Cudeca.	05 B en O fonds.
08 Los Rubios.	12 Spaanse Kerk Málaga.
15 predikantsvoorziening.	19 Lux Mundi (H.A.)
22 Spaanse Kerk Málaga.	26 kosten
25 Cudeca (Kerst)	Predikantsvoorziening
29 I.P.N.Z.E.	

In de dienst van 19 januari vieren wij het **Heilig Avondmaal**.
Deze dienst begint in **Fuengirola om 9.15**.

-0-0-0-0-0-0-0-

De dominees die zullen voorgaan vanaf 12-1 tot 5-7-2020 zijn:

Van 12 januari t/m 12 april 2020 ds. P.J. Moet

Van 19 april t/m 05 juli 2020 ds. P.M.J. Hoogstrate

-0-0-0-0-0-0-0-

Kerstdiners:

In Fuengirola op donderdag 26 december
om 19.00 in het **Restaurant Beasol**, Calle Málaga.

In Torremolinos in **Restaurant Don Canape** dag
en tijd krijgt u nog van ons te horen.



Nieuwjaarsbijeenkomst

Op woensdag 1 januari kunnen we elkaar ontmoeten en elkaar
een gelukkig nieuwjaar wensen. Onder het genot van een
kopje koffie en een drankje. Om 13.00 in het Holland huis.

De week van gebed voor de eenheid van de Christenen is van 18– 25 januari .

We hebben een gemeenschappelijke dienst in Lux Mundi op dinsdag 21 januari om 17.00.

Er is een internationale oecumenische dienst in Fuengirola .
Tijd en plaats krijgt u nog van ons te horen.

2020: Buitengewoon

Het buitengewone staat centraal tijdens de dienst voor de eenheid. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsdienst komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10.

Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis mankeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsdienst voorbereid.

-0-0-0-0-0-0-0-

Attentie:

Het merendeel van de winkels is gesloten op:

06 december, Dia de la Constitución, omdat de Spanjaarden elk jaar op die dag herdenken dat op 6 december 1978 het Spaanse volk bij referendum de Spaanse grondwet heeft bekrachtigd.

08 december, Maria Inmaculada (feest van de onbevleete ontvangenis van Maria)

06 januari 2020, Dia de Los Reyes (Driekoningen)

-0-0-0-0-0-0-0-

Collecten opbrengsten september- oktober 2019.

	Fuengirola	Bezoekers	Torremolinos	Bezoekers
22/9:	1 ^e € 61.76	22	Geen dienst	
	2 ^e € 59.51			
29/9	1 ^e € 126.15	52	Geen dienst	
	2 ^e € 102.38			
6/10	1 ^e € 91.25	35	Geen dienst	
	2 ^e € 59.56			
13/10:	1 ^e € 166.80	31	€ 36.70	18
	2 ^e € 88.20		€ 35.92	
20/10:	1 ^e € 199.08	23	€ 72.36	30
	2 ^e € 59.95		€ 30.60	
27/10:	1 ^e € 159.30	44	€ 30.52	19
	2 ^e € 147.40		€ 31.70	

-o-o-o-o-o-o-o-

In september / oktober was de eerste collecte voor de kerk.

De tweede collecte:

22/9: Kosten predikantsvoorziening.

29/9: I.P.N.Z.E.

06/10: B en O fonds.

13/10: Diaconie

20/10: Spaanse kerk Málaga.

27/10: Kosten predikantsvoorziening.

Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij in september € 20.00

Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij in oktober: € 1.520.00

***Wij zijn blij met uw giften
en hopen dat u ons een warm hart blijft toedragen.***

-o-o-o-o-o-o-o-

DE ANDERE WEG

Daarom gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.....

Matteüs 2:12

Je kunt niet altijd bij de kribbe blijven, er is een weg terug die móet je gaan ! Een weg, die God je zelf wel aan zal wijzen, omdat Hij weet welk pad je in moet slaan.

Je heenreis was een tasten in het duister, pas na veel vragen vond je Betlehem. Je wist niet zeker wat je daar zou vinden, je volgde slechts een innerlijke stem.

Maar....`t Kind bleek wél het antwoord op je vragen, `t contact met Hem gaf rust en zekerheid, je twijfel werd vervangen door verbazing en heeft je tot een nieuw geluk geleid.

Maar nu ... nu moet je toch maar weer naar buiten: de wereld wacht, je taak ligt ongedaan. De weg terug ? Ja, dat is wel een and`re dan die je op de heenreis bent gegaan. De weg terug betekende voor Jezus een regelrechte gang naar Golgota. Een kruisweg, die Hij zelf nooit had gekozen, maar omdat God het wilde zei Hij: ``Ja!``

Je wilt misschien wel méér zijn dan je Meester en enkel gaan langs een geëffend pad. Maar ... Gods gedachten zijn vaak hoger dan de jouwe. En `t Kind, dat zelf op aarde niets bezat, dwingt je nu heen te gaan met lege handen, nadat je alles bij Hem achterliet.

De weg terug, die moed vraagt en vertrouwen, omdat je reist door onbekend gebied.

Maar... áls je gaat en rekent op Gods leiding en áls je volgt de weg die Hij je wijst, dan gaan je handen zich vanzelf weer vullen, want God geeft altijd méér dan dat Hij eist. De weg terug onttrekt je aan de kerstsfeer, aan `t vlamvend kaarslicht, `t geurend dennengroen...

Maar... `t leert je wel dat God met jou een plan heeft en dat het Kind door jou zijn werk wil doen!

Truus van der Roest.

***Namens de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
Van de Costa del Sol wensen wij U allen
Gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig
2020***

-0-0-0-0-0-0-0-

U kunt ons blad per computer ontvangen.
U kunt dit aan de scriba laten weten door middel van een e-mail
Aan: ghildering@gmail.com

-0-0-0-0-0-0-0-

Ontvangen kerstkaart van IPNZE:



*Om ons wakend hart
zo nu en dan
door onze sluimering heen
te kunnen laten breken
moet het elk jaar weer
kerst worden.*

Of elke dag
Pierre Humblett

**Het bestuur van de IPNZE wenst u
gezegende kerstdagen toe
en alle goeds voor 2020 !**



-0-0-0-0-0-0-0-

Ga ook eens naar onze website en geef dit door in Nederland
www.nigcds.com

Nederlandse Interkerkelijke gemeente van de Costa del Sol

Postadres : Camino Antiguo Paso del Ferrocarril 2
Edif. Horizontes 4A; Urb. Torreblanca
E-29640 Fuengirola, Málaga. 95 258 33 46

Pastorie : idem. pastorie.nl@gmail.com
<http://www.nigcds.com>

Kerkdiensten: 9.30 in Fuengirola in de Boulevardkerk,
Skandinaviska Turistkyrkan Paseo Marítimo 77
11.30 in Torremolinos in het Holland Huis
Avenida Carlota Alessandri 12
t.o. hotel Royal Al-Andaluz.

Moderamen : Piet Visser (voorz.), Cortijo Romero
Casa 49 La Vinuela 29712 (Málaga)
pieter01visser@gmail.com
telefoon: 0034-722 595 710
Grada Hildering-Bötzel, scriba/penningm.
Edif. Neli, Atico; ghildering@gmail.com
Av.Nuestro Padre Jesús Cautivo 15. los Boliches
E-29640 Fuengirola. Tel 95 247 23 27

Financiën : - In Spanje : Banco Santander Central Hispano
IBAN ES84 0049 3609 9528 1406 1084 tnv Comunidad
Evangelica Holandesa de la Costa del Sol, Fuengirola.
Swift code Bic BSCHEMM
- In Nederland : NL 47 INGB 000 58 56 616 tnv. de
Nederlands Evangelische Gemeente van de Costa del
Sol. Fuengirola. (Spanje)

**Onze Gemeente heeft een ANBI beschikking en de giften op één van
beide nummers zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting.**

Redactie : Els Beimers, Benalmadena
Grada Hildering, Fuengirola

Contactpersoon Torremolinos : Erica Zijffers 95 238 06 69

Registratie : nummer 3000 SE/A. NIF R2900055A