



Van de
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
Van de Costa del Sol
april / juni 2021 Nr. 235

ds. D. Griffioen en ds. J.L. Brevet





Binnenkort hopen wij, Lenie en ik, weer een periode in uw gemeente van de Costa del Sol door te brengen. Veel is nog onzeker door de coronabeperkingen. Wij wachten met veel verlangen en intussen ook met het nodige ongeduld op de vaccins. Daarbij is een gunstige ontwikkeling van het aantal besmettingen natuurlijk

ook belangrijk.

Maar zodra het kan komen wij, want we bewaren aan het eerste verblijf in 2019 bijzonder hartelijke herinneringen. Voor herhaling vatbaar dus.

Nog even kort wat over onszelf. Lenie heeft vele jaren en ook op tal van plaatsen in de zorg gewerkt. Ik ben begonnen bij een bank, maar na ruim zes jaar vond ik dat mooi en lang genoeg. Na de theologiestudie volgde er een aantal gemeenten, te beginnen in Antwerpen en te eindigen in de Achterhoek (Lochem). Een flink aantal verhuizingen zorgde ervoor dat we aardig gewend zijn geraakt aan het op meerdere plekken vertoeven.

We kregen drie kinderen en intussen zijn we ook nog eens dolgelukkig met drie kleinkinderen. Als pensionado's wonen we nu alweer enkele jaren in de fraaie stad Deventer. Maar emeritaat betekent (gelukkig) niet niets doen en de uitdaging om meerdere keren periodes in het buitenland door te brengen hebben we met beide handen aangegrepen. Zes maal in Turkije, eenmaal in Portugal en nu hopen we voor de tweede keer in Spanje te doen, wat we altijd zo graag hebben gedaan.

Omgaan met mensen en daarbij het mooiste verhaal van de wereld met elkaar delen. Helaas maken we een tijd mee van bijzonder zwaar wegende beperkingen. Die feiten liggen er nu eenmaal en voor zover wij ze niet kunnen veranderen, kunnen we wel onze eigen houding bepalen. Een van de grote kerken in Nederland geeft hierbij het advies: houd moed en heb lief. Ach, geen verkeerde raad, toch?!

Daarbij willen we elkaar zo goed mogelijk van dienst zijn en samen de hoop voeden op betere tijden. Zodra er meer gegevens duidelijk zijn,

zullen we daarover zo goed mogelijk communiceren. En..., hopelijk zien we elkaar binnenkort weer onder de stralende Zuid Europese zon. Voor nu zullen we maar zeggen: vrede en alle goeds voor jullie allemaal en tot gauw (hopen we van harte!)
Lenie en Ko Brevet.

Meditatie - Overwinning

Hebt u ooit een werknemer gezien die dag in dag uit naar zijn baas ging om te werken, en aan het eind van elke maand zei: 'nee, laat maar, baas, dat loon hoef ik niet, het is niet nodig.' Iedereen wil winnen. Je ziet het al bij kinderen, ze spelen het spel, maar het gaat om de knikkers. Bij sport gaat het ook om het winnen. Of je nu echte amateurs hebt die het spelletje zo leuk vinden, of geboeid zijn door de bal, of de peperdure professionals die gaan voor het grote geld. Denk eens aan de tragische dingen in de geschiedenis. Als de Geallieerden niet gewonnen hadden in 1944-1945, stel je de gevolgen eens voor... Het is om van te rillen. Nee, in veel omstandigheden is het behalen van de overwinning zeer belangrijk. Winnen is niet verkeerd.

Bijzonder is dat in de Bijbel vaak gesproken wordt over overwinnen. *“Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft,”* schrijft Paulus. 1 Korintiërs 15:57. Hij heeft het niet over een spelletje. Spelende kinderen zouden dat noemen: dit spelletje is geen 'neppie', het is om het 'echie'.

De overwinning van Christus is een uiterst serieuze zaak. De vijanden zijn de drie grote vijanden. De dood, de zonde en de wet... De dood die het einde betekent voor ieder mens is door Christus overwonnen. De zonde die leidde tot de dood, is ook door de Heer overwonnen. Hij weerstond de verleider en voerde de wil van zijn Vader uit tot in de puntjes. De geestelijke tegenstanders zijn buiten ons en hebben het op ons leven voorzien: de zonde en de dood. De wet is een vijand die in ons geïnfilteerd is. De wet namelijk die we onszelf hebben opgelegd om op eigen kracht tot God te willen komen, of om baas over ons eigen leven te willen zijn. Dat is dus niet niks.

Paulus zegt dat we de overwinning niet zelf kunnen behalen, maar dat die ons gegeven is. Jezus Christus geeft ons zijn overwinning. Jezus *stond op* uit de dood, en daarom gaf God Hem de overwinning. Jezus heeft zondaars

lief, en daarom wil Hij hen laten delen in zijn overwinning. Hij is opgewekt. Kijk maar in 1 Korintiërs 15:15: God heeft Hem opgewekt. Dat was, omdat Jezus in alles gehoorzaam aan de Vader hier op aarde had geleefd. En gehoorzaam heeft geleden en is gestorven. Daarom heeft God Hem opgewekt. Christus heeft alles volbracht, is gestorven en stond op. Daarom zal alles aan Hem onderworpen worden. In die grote lofzang op de overwinning van Jezus Christus in 1 Korintiërs 15 lezen we ook dat God zijn Zoon vanwege die overwinning die Hij behaalde, alles aan Hem onderworpen heeft. *Alles is aan God onderworpen*, zegt vers 28, en als de Zoon alle vijanden onderworpen heeft, draagt Hij de macht over aan God. In 1 Korintiërs 15:56 zegt de apostel dat de angel van de dood de zonde is. En de zonde ontleent haar kracht aan de wet. Vooral, omdat wij de wet van God misbruiken, of onze eigen wet volgen, naar eigen inzichten leven, zonder God. Misschien wel heel godsdienstig leven, of volgens een bepaalde 'vroomheid'. De wet als een ladder om hogerop te komen, om door God 'aardig' gevonden te worden. Dat gebeurt als we denken aan alle eisen van de wet te voldoen en zo proberen bij God in het gevlei te komen. Dat lukt voor geen meter. Je denkt natuurlijk dat het hoort bij de vechtersmentaliteit van de echter kampioen om toch door te gaan, en maar blijven proberen. Wie zo in het leven staat, blijft slaaf van de vloek van de wet.

In de redenering van Paulus wordt dit eigenzinnige mechanisme van mensen doorbroken. Wie weigeren alles uit handen te geven en hun toevlucht te zoeken bij de Overwinnaar zullen ook gedoemd zijn om te blijven knokken. Als je de Gave van God, de Zoon die al Gods geboden vervuld heeft, naast je neer legt. Dan blijf je veroordeeld tot de straf. Bij ons in de familie is het er diep ingeslepen dat je nooit ergens met lege handen kunt verschijnen. Zeker naar de kerk ga je niet met lege zakken. Je kunt er alles van vinden, dat het te gek is, of niet gek genoeg kan zijn. Maar bedenk wel dat Gods Zoon naar de wereld kwam ook geen lege handen had. Hij kwam niet naar ons met een bosje bloemen of een doosje chocolaatjes. Hij gaf zichzelf tot de dood er op volgde en deelde zo zijn overwinning aan iedereen uit.

Dat betekent dat wij die verslaafd zijn aan de zonde en met de dood in de schoenen lopen, ons als bevrijde mensen moeten gedragen.

Want wie overwonnen is, mag zelfs niet meer in de buurt van de vijand gevonden worden.

Als je inziet wat onze Overwinnaar Jezus Christus heeft gedaan, dan overvalt ons een gevoel van opluchting. De beslissende slag is toegebracht. De Heer heeft alles al gedaan. Laten we God daarvoor danken. Danken is nu typisch het ding van de overwinnaars. Kampioenen danken de supporters voor hun steun. Alsof die het beslissende duwtje in de rug hebben gegeven. Of zijn de supporters eigenlijk alleen maar goed voor de groei van het ego van de kampioenen? Onze Heer Jezus is een bijzondere overwinnaar. Hij dankt zijn supporters niet. Hij wel *per se* dat de zijnen delen in zijn glorie. Dat is zo bijzonder. Ongebruikelijk en ook gaat het wel tegen ons gevoel in. Als je eenmaal beseft waarom wij met onze Heer op de eerste plaats, het hoogste erepodium mogen staan, terwijl we er niets voor gedaan hebben, dan voel je iets van het geheim van het Evangelie. En kan er voor niets anders aandacht zijn dan om je dankbaarheid te tonen. Alles is al klaar eigenlijk. Onze Koning Jezus Christus heeft alles gedaan. De overwinning is behaald. De beslissende slag is toegebracht. Eens zal je dat zien! Nog even geduld!



“Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn,” 1 Korintiërs 15:58. Laten we God danken, zegt de apostel. Die ons door

Christus onze Heer de overwinning geeft. Het leven lijkt dan niet anders, alles wordt anders. En je staat anders in de wedstrijd. Het gaat ineens niet meer om de knikkers, maar om de glorie van de Heer die je zomaar in de schoot geworpen wordt.

Ds Dirk Griffioen

Uit de kerkenraad

Beste allen,

Het was op 28 februari van dit jaar dat we de kerkdiensten in Fuengirola en Torremolinos weer konden hervatten. Ds. Dirk Griffioen en zijn vrouw

Reina waren bereid voor de 2^e keer in korte tijd naar Spanje te komen. We zijn als kerkenraad dankbaar dat we in deze tijd van beperkingen ten gevolge van de corona crisis toch kerkdiensten kunnen houden.

Voor allen die graag onze diensten bezoekt is het belangrijk dat de diensten er zijn. Dat wordt nog eens extra gevoeld door alle onzekerheid die teweeg gebracht wordt door het virus. Hoe moet je die hele toestand die onze wereld op zijn kop zet nu precies duiden? Deskundigen van allerlei disciplines schuiven aan in praatprogramma's of schrijven artikelen voor de dagbladen.

Het valt op dat onder die deskundigen nog geen theoloog is uitgenodigd om vanuit religieus standpunt de crisis te belichten. Mogelijk zou dat tot nog grotere verwarring leiden omdat ook van daaruit geen eenduidig verhaal verteld zou worden.

Al die verschillende visies die de revue passeren komen de gemoedsrust niet ten goede en maken velen onzeker over het heden en de toekomst. Alle hoop lijkt gevestigd op de vaccinatie. Als we die gehad hebben kunnen we ons "oude" leven weer oppakken. Dan wordt het allemaal weer zoals het voor de coronacrisis was. Natuurlijk is het fijn dat de wetenschap ons kan helpen tegen dit ongreepbare virus dat ziekte en dood veroorzaakt. Daarnaast veroorzaken de getroffen maatregelen om de besmettingen tegen te gaan bij velen ook geestelijke kwalen. Het elkaar niet mogen ontmoeten met eenzaamheid tot gevolg. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen raken er mensen depressief.

Zijn we er door het virus achter gekomen dat we het kompas voor het leven wellicht waren kwijtgeraakt? Hebben we ons heil misschien teveel gezocht in de economie en de maakbaarheid van de samenleving?

Daarom zijn we verheugd dat we zondags in de kerkdiensten kunnen horen dat ons heil juist daar niet van afhankelijk is. Zeker ook op weg naar Pasen wordt ons dat nog eens duidelijk gemaakt. Na de stille week (of zoals in Spanje genoemd de Semana Santa) waarin het lijden en sterven van onze Heer wordt herdacht vieren we op 4 april het Paasfeest. De opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de dood. Het grootste feest van de Christelijke kerk. Wat een troost en vreugde juist ook in deze onzekere en bedreigende tijd.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een vreugdevol Paasfeest toe.
Piet Visser, voorzitter kerkenraad

Al meer dan een jaar worden we beperkt in onze levensvrijheid. Een even onzichtbaar als krachtig virus houdt de wereld in een haast ijzeren greep. Winkels dicht, evenementen ondenkbaar, concerten afgelast, kroegen en restaurants gesloten en ga zo nog maar even door.

Reizen is ook al niet aan te raden en op dit punt worden de kerken in Zuid Europa en Turkije extra getroffen. Bijna overal zijn de kerkdiensten van de agenda afgevoerd, want er zijn nauwelijks toeristen en overwintersaars te bekennen. Dat begon al in maart 2020 en is nog steeds aan de orde. Ook al begint er licht aan het einde van de tunnel te schijnen, want het vaccineren komt op gang. Op de ene plek beter dan de andere, maar goed. Voor velen in Nederland is de digitale kerkdienst een ware uitkomst gebleken. Ook al wordt het samenkomen, samen zingen node gemist. En hoe sterk het verlangen naar “terug naar normaal” ook is, misschien moeten we dat “terug” toch maar schrappen. Want dan hebben we er met elkaar niets van geleerd.

En om leren is het lieve leven wel begonnen, ook in de verhalen van God en mensen. Zo werd er ooit een uittocht volbracht om ervan te leren, dat vrijheid te doen is, maar dan ook vooral te DOEN. Welbeschouwd bevatten alle feesten die aan deze aloude verhalen zijn ontleend een flinke portie “leren”. Met als hoogtepunt het Paasfeest. Leren leven bij uitstek! In navolging van Jezus, die ons juist dat heeft willen leren.

Het bracht hem in zijn leven veel tegenwerking van machtigen en rijken, die vonden dat het goede leven alleen voor hen was weggelegd. Daar dacht hij in Gods Naam genadig anders over en dat werd zijn dood.. Maar het verhaal gaat, dat het daarbij niet bleef. Het werd Pasen en het wordt steeds opnieuw Pasen. Feest van het leven dat er wezen mag voor mensen die er mogen zijn van God. En als we iets van het door God gegunde leven kunnen leren, dan is het dat wij dat pas echt goed kunnen doen, als wij er ook mogen en willen zijn voor elkaar. Ook als het tegenzit, juist dan.

Onze kerken in het doorgaans zonnige zuiden maken moeilijke tijden door, maar de feesten, zeker ook het Paasfeest, mogen worden gevierd, hoe anders dan anders ook. En niet alleen ondanks alle beperkingen, maar ook van alle beperkingen kunnen we veel van het leven en van elkaar leren. Dat gebeurt ook op tal van plaatsen, waar de creativiteit en de

saamhorigheid met veel hartstocht wordt gezocht en gevonden. Tal van initiatieven zullen ons als een zegen vergezellen, ook na corona. Dan gaan we niet terug naar normaal, maar leven met een nieuw normaal, dankbaar voor de lessen die ons weerbaar hebben gemaakt. Iets om mee te nemen voorbij Pasen. Een opgewekt Pasen, ondanks alles, omdat wij samen met Jezus opgewekt mogen leven. Wij, als bestuur van de IPNZE, wensen het u allemaal toe!

Ko Brevet, voorzitter I.P.N.Z.E.

Agenda tot juli 2021:

Dominees die zullen voorgaan: Ds. D. Griffioen en ds. J.L. Brevet.
Nog niet bekend is wanneer ds. Brevet naar Spanje zal komen.

- Dienst op Goede Vrijdag 2 april in het Holland huis om 18.00 uur
- In de dienst 9 mei vieren wij het Heilig Avondmaal.
In Fuengirola begint de dienst dan om **9.15**.

Bestemmingen collecten vanaf april 2021

De eerste collecte is steeds voor de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor:

april		mei	
02	<i>Goede Vrijdag</i> - geen collecte	02	Los Rubios
04	<i>Pasen</i> - Lux Mundi	09	Lux Mundi (H.A.)
11	Spaanse kerk Málaga	16	predikantsvoorziening
18	Los Rubios	23	<i>Pinksteren</i> - Diaconie
25	I.P.N.Z.E.	30	Los Rubios

juni		juli	
06	I.P.N.Z.E.	04	Lux Mundi
13	Kosten predikantsvoorziening		
20	Lux Mundi		
27	Spaanse kerk Málaga		

Collecten opbrengsten januari - februari 2021

Fuengirola			Torremolinos	
dd.		bezoekers		bezoekers
03/1:	1 ^e € 64,50	13	1 ^e € 44,57	14
	2 ^e € 65,00		2 ^e € 39,36	
28/2:	1 ^e € 116,00	14	1 ^e € 97,15	15
	2 ^e € 66,50		2 ^e € 25,95	

In januari/februari was de eerste collecte voor de kerk

2^e collecte in januari

2^e collecte in februari

03	Los Rubios	28	Lux Mundi
----	------------	----	-----------

Aan vrijwillige bijdrage ontvingen wij

In januari: € 3.985,00

In februari: € 510,00

***Wij zijn blij met uw giften
en hopen dat u ons een warm hart blijft toedragen.***

In memoriam

Op 18 november 2020 is op 82 jarige leeftijd overleden: Johanna Georgina Herdes - de Vries. De dienst van Woord en Gebed is gehouden op 26 november in Almere. Zij laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen achter. Wij bidden dat de Heer hen zal troosten en bij hen zal zijn met Zijn Liefde.

Op 1 december 2020 is op 79 jarige leeftijd overleden: Martin Hofman.
Op 7 december was het afscheid in de aula van ``De Walakker``, te Zuidlaren. Wij bidden dat de Heer zijn levenspartner Kees en familie zal troosten en bij hen zal zijn met Zijn Liefde.



CREDO

En tòch geloof ik rotsvast in Uw leiding,
(al zie ik het “waarom” der dingen niet)
bij elk ontmoeten en bij elke scheiding,
bij elke vreugde en bij elk verdriet.

En ik geloof onwrikbaar in Uw liefde
die altijd als het zonlicht om mij stond;
ook dan, wanneer ik was als een gekliefde,
een trotse boom, ontworteld op de grond.

En ik geloof, dat hoe ik ook mocht falen,
(al dacht ik zelf, dat ik het goede deed)
dat Gij mijn schuld, hoe groot ook, wilt betalen
met 't lijden, dat Gij eens op aarde leed.

Ja, ik geloof dat Gij Uw licht laat schijnen,
en overvloed van vreugde hebt bereid
voor groten in 't geloof èn voor de kleinen ...
Heer, help mij in mijn ongelovigheid!

Nel Benschop; Goud draad uit vlas

U kunt onze nieuwsbrieven en ons blad per computer ontvangen.
U kunt dit aan de scriba laten weten door middel van een e-mail
Aan: ghildering@gmail.com

Postadres : Camino Antiguo Paso del Ferrocarril 2
Edif. Horizontes 4A; Urb. Torreblanca
E-29640 Fuengirola, Málaga. 95 258 33 46

Pastorie : idem; mail: pastorie.nl@gmail.com

Website: <http://www.nigcds.com>

Kerkdiensten: 9.30 in Fuengirola in de Boulevardkerk,
Skandinaviska Turistkyrkan Paseo Marítimo 77
11.30 in Torremolinos in het Holland Huis
Avenida Carlota Alessandri 12
t.o. hotel Royal Al-Andaluz.

Moderamen : Piet Visser (voorz.), Cortijo Romero
Casa 49 La Vinuela 29712 (Málaga)
pieter01visser@gmail.com
telefoon: 0034-722 595 710
Grada Hildering-Bötzel, scriba/penningm.
Edif. Neli, Atico; ghildering@gmail.com
Av.Nuestro Padre Jesús Cautivo 15. los Boliches
E-29640 Fuengirola. Tel 95 247 23 27

Financiën : - In Spanje : Banco Santander Central Hispano
IBAN ES84 0049 3609 9528 1406 1084 tnv Comunidad
Evangelica Holandesa de la Costa del Sol, Fuengirola.
Swift code Bic BSCHEM33
- In Nederland : NL 47 INGB 000 58 56 616 tnv. de
Nederlands Evangelische Gemeente van de Costa del Sol.
Fuengirola. (Spanje)

Onze Gemeente heeft een ANBI beschikking en de giften op één van
beide nummers zijn in Nederland aftrekbaar voor de belasting.

Redactie : Els Beimers, Benalmadena
Grada Hildering, Fuengirola

Contactpersoon Torremolinos : Erica Zijffers 95 238 06 69

Registratie : nummer 3000 SE/A. NIF R2900055A

Paasen 2021



*Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloemsemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.
Paasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.
Paasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.*

**De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente
aan de Costa del Sol
wenst u gezegende Paasdagen**